

Dank je ma'tje

In de kelder staan elke week 8 paar schoenen,
netjes gekuist op een rij.

Elke dag een kersverse driegangenmenu.

We genieten van het gezellige vieruurtje met koffie en koek.

Hoeveel zelfgemaakte cakes hebben we verorberd?

Jouw ijsrecept is legendarisch.

Het huis *helemaal aan de kant*.

Dank je ma'tje

Je inzet voor de ander is enorm: 13 jaar lang regel je gedreven
en gepassioneerd de babysitdienst van de bond.

Iedereen kent je liefdevolle inzet voor ziekenzorg, de parochie...

In het koor draag je je steentje bij.

De deur staat steeds open voor een babbel
met een hapje en een tapje.

Dit doe je allemaal graag, plichtsgetrouw, sereen.

Dank je ma'tje

Je bent onze rots in de branding, een moederkloek pur sang:
schilderen en kuisen, iedere keer we verhuizen.

Zieke kleinkinderen oppassen van Leuven tot aan de kust.

Je staat steeds klaar.

Elf kleinzonen en één kleindochter zijn stuk
voor stuk je oogappels.

Je onderhoudt levenslustig en zingend onze grote tuin en huis.

In de familie kunnen ze rekenen op je dienstbaarheid,
overal help je met een tomeloze energie.

Dank je ma'tje

Als die vreselijke, lange ziekte toeslaat,
zijn we onze tamtam kwijt.

Je blijft gemakkelijk, de minzaamheid zelf. Je klaagt nooit,
zoals je voorheen ook nooit deed.

We vertellen en zingen voor jou.

Jouw minzame blik vertelt en straalt veel uit.

We weten uiteindelijk niet meer wat je beseft.

Wij beseffen des te meer wat voor een 'grande dame' jij was
en bent.

Dank je ma'tje

Jij en pa gaven mooie waarden mee,

lieten ons een grote vrijheid:

onvoorwaardelijk en met de grootst mogelijke liefde.

Doe hem veel groeten!



Leona Lippens

19.01.1938 - 23.05.2020

†

*Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is 't leven zoet
Waar men stil en ongedwongen, alles voor elkander doet*

Bedroefd, maar dankbaar om wat zij voor ons betekende,
nemen we afscheid van



MEVROUW

Leona Lippens

echtgenote van De heer Robert Spanhove (†2019)

Geboren te Lembeke op 19 januari 1938
en godvruchtig overleden te Eeklo,
in het WZC Sint-Elisabeth, op 23 mei 2020.

*Eeklonaar van het jaar 1996
Lid van het koor Oakland*

Oorkonde voor het jarenlang coördineren van de babysitdienst Gezinsbond

U kan Leona een laatste groet brengen in het funerarium
van Smet Uitvaart, Tieltsessesteenweg 26 te Eeklo.
Elke dag van 15.00 tot 18.30 uur, tot en met donderdag.

Wij allen, die haar tot op het laatste ogenblik met liefde en vriendschap
mochten omringen, nemen in besloten kring afscheid
rondom de asurne tijdens de uitvaartplechtigheid
in Meditorium Lemée te EEKLO **VRIJDAG 29 MEI 2019 om 11.00 uur.**
Nadien volgt de asverstrooiing op de bomenbegraafplaats van Eeklo.

Omwille van de huidige richtlijnen m.b.t. Covid 19
is het helaas niet mogelijk om u persoonlijk uit te nodigen.

Er is wel de gelegenheid om de plechtigheid te volgen via live stream.
<https://camstreamer.com/redirect/a7f19c3c22359e3/S-33630>

Dit melden u:

Bart en Ingrid Spanhove-De Witte
Hannes en Janne
Reindert

Peter Spanhove
Timo
Flor en Phoebe

Pieter en Els Stas-Spanhove
Karel
Marie en Flor
Kasper

Luc en Griet De Jonghe-Spanhove
Seppe
Gies

Tom en Nadine Spanhove-Martens
Lennart
Lars

Steven en Dorien Spanhove-Van Rampelberg
Mathias

haar kinderen en kleinkinderen

De families LIPPENS, SPANHOVE, VAN DE WOESTIJNE
en VERSTRAETE

Dank aan haar trouwe huisarts Dr. Dirk Van De Velde
en het personeel van het WZC Sint-Elisabeth te Eeklo, in het
bijzonder afdeling 'De Parel' voor de liefdevolle omkadering
en het onverpoosd zorgen.

Rouwadres: 3060 Bertem, Oude Tervuursebaan 14

Online condoleren via www.smet-uitvaart.eu