

†

Mevrouw

Angèle Van Heule

Geboren te Eeklo op 14 maart 1933
en er onverwacht thuis overleden op 29 augustus 2017.

Begeleid door de gebeden van de H. Kerk

—

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Angèle tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de dekenale kerk Sint-Vincentius, Markt te Eeklo, op **WOENSDAG 6 september 2017 om 11 uur**. Opgeluisterd door het koor Moderato waarvan zij jarenlang deel uitmaakte.

Samenkomst in de kerk.
De offergang wordt aanvaard als deelname in de rouw.

Aansluitend volgt de inzetting in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats.

Zij leeft verder in de harten van:

Arthur Van Heule,

haar broer

Martine en Bart De Wispelaere-Stemgée,
kinderen en kleinkinderen

André (†) en Marie-Anne Verstraete-Waeyaert,
kinderen en kleinkind

Robert en Vivianne Verstraete-Masschaele,
kinderen en kleinkinderen

Gilbert Verstraete en zoon

Marc en Martine Verstraete-Nevejans,
kinderen en kleinkinderen

Paul Verstraete en kinderen

haar neven en nichten

Delen mee in de rouw:

de families Van Heule en Van Der Sluys.

Met bijzondere dank aan haar huisarts Dr. Dirk Bafort.
Met speciale dank aan haar broer Arthur die haar met vele zorgen omringde.

Rouwadres: